

**13 oktober 1917:  
Sergeant Phillip Schubert  
34e Battalion AIF**

Begin maart 1853 zetten Anton Schubert en Karoline Walk voet aan wal in Australië. Eind oktober 1843 waren ze getrouwd in Kertal, Duitsland. Beiden waren afkomstig uit een landbouwersfamilie, maar ze hadden in het landelijke Kafertal geen geluk gekend. De economische crisis van de jaren 1840 had het gezin zwaar getroffen. Vier van hun kinderen werden amper één jaar oud. Met de drie andere besloten ze de overtocht naar Australië te wagen om er een nieuw leven op te bouwen. Onderweg overleden nog twee kinderen. Met alleen nog hun oudste kind startten ze een nieuw bestaan in New South Wales. Hier kregen Anton en Karoline nog vier kinderen. De oudste van die vier, Joseph, geboren in Singleton in januari 1855, trouwde er in februari 1884 met Elizabeth Berton, de dochter van Engelse emigranten. Samen kregen zij dertien kinderen. De zesde in de rij was Phillip Stanley Schubert, geboren op 31 december 1892 in Singleton. Als jonge snaak stak Phillip regelmatig een handje toe op de boerderij en de wijngaarden van zijn ouders in Singleton. Zijn vader Joseph, sprak vlot Engels, maar kon zijn Duitse afkomst niet verbergen.

**Naar de oorlog**

Phillip verliet de boerderij en kreeg een baan als bediende bij de spoorwegen. De spoorwegen waren samen met de steenkoolindustrie in de regio nieuwe sectoren die veel jonge mannen tewerkstelden. Hij verhuisde naar Scone, maar vergat zijn ouders, broers en zussen niet. Regelmatig liet hij hen per spoor pakjes met voedsel en andere waren bezorgen. Geïnspireerd door het enthousiasme van de vrijwilligers in de rekruteringsmars *The March of the Wallabies*, die ook in Scone en Singleton voorbij kwamen, nam Schubert op 7 januari 1916 ontslag bij de spoorwegen. Hij meldde zich aan bij het rekruteringskantoor van West Maitland. Schubert zal wel niet over één nacht ijs gegaan zijn om te beslissen in het leger te gaan en overleg met de familie zal er zeker geweest zijn. Hij was immers van Duitse afkomst en de kans dat er een familie-



lid aan de vijandelijke zijde vocht was niet denkbeeldig.

*Sergeant Phillip Schubert (Schubert)*

De 23-jarige Schubert werd even later bij de D compagnie van het 34e Battalion ingelijfd en kreeg de rang van Sergeant. Schubert had immers al heel wat ervaring bij de plaatselijke milite. Zijn opleiding kreeg hij in Albion Showground in West-Maitland. Begin maart 1916 verplaatste het bataljon zich naar een nieuw opleidingskamp in Rutherford. Op 1 mei 1916 vertrok het 34e Battalion per trein naar Sydney, waar het de volgende dag inscheepte op de Hororata. Na een korte halte in Port Said in het Suezkanaal, voeren de mannen aan boord van de Aragon naar Engeland. Op



23 juni ontscheepte het bataljon in Plymouth en de manschappen marcheerden voor verdere opleiding naar Salisbury. Schubert schreef onmiddellijk een kaartje naar huis: *Alleen maar een [postkaart] om je te laten weten dat ik in Engeland ben aangekomen en dat alles goed is. Ik zal je een lange brief schrijven zodra ik een vaste plaats heb. Mijn lieve groeten aan iedereen thuis en een kus voor de kleine Ettie [Ethel, zijn achtjarige zusje] van je liefhebberende zoon.*<sup>12</sup> Halfweg december moest Schubert met griep in het ziekenhuis worden opgenomen, maar twee weken later was hij weer fit. Begin januari schreef hij opnieuw een kaartje naar huis. *Alleen maar een [postkaart] van mezelf om je te laten zien dat ik nog leef en lach. Waarschijnlijk omdat we tijdens ons dagelijkse werk steeds aan thuis denken.*<sup>13</sup>

#### Het front

De opleiding ging verder en pas op 2 september 1917 kon hij via Southampton en Le Havre naar zijn eenheid. Zijn jongere broer John Edward 'Ted' wou ook naar het leger, maar Schubert raadde dit af. In een brief naar huis liet hij weten: *Kom niet naar hier want de toestand is er verschrikkelijk en ik zal ontzettend boos zijn als je dit advies van je broer in de wind slaat - Doe het niet, laat je niet inlijven!*<sup>14</sup> Eind september vertrok het 34e Battalion als onderdeel van de 3e Australian Division naar België. Op 12 oktober voerde de eenheid een desastreuze aanval uit op Passendale. De vertreklijn van het bataljon lag ter hoogte van het huidige Tyne Cot Cemetery, het einddoel net voorbij Passendale. De hele aanval was een mislukking met hoog oplopende verliezen. Volgens officiële bronnen kwam Sergeant Phillip Stanley Schubert om het leven op 13 oktober 1917. De aalmoezenier van het 34e Battalion, John Calder, schreef aan Schuberts moeder een brief over haar zoon: *Zover ik kan uitmaken, werd hij de eerste of tweede dag van de aanval op slag gedood door een mitrailleurkogel. Omdat we uiteindelijk moesten terugtrekken van de posities die we tijdens de aanval veroverd hadden, was het onmogelijk voor mij om zijn lichaam te begraven. Maar die taak zou eerbiedig uitgevoerd zijn door de Canadese troepen die ons aflosten in die sector.*<sup>15</sup> Vermoedelijk kwam Schubert op 12 oktober om het leven, want op 13 oktober waren er geen aanvallen aan het front. Een verkeerde da-

tum in officiële bronnen is trouwens geen zeldzaamheid, gezien de soms complete chaos van de acties en de daaropvolgende reorganisatie. Ook de vindplaats van het lichaam van Schubert doet een verkeerde datum vermoeden. In maart 1920 werden zijn stoffelijke resten ontdekt op het huidige Tyne Cot Cemetery. Hij is slechts honderd meter verder begraven. De dood van Schubert werd thuis niet vergeten. *Men zag zijn moeder op haar 90e verjaardag wenen toen Phillips naam genoemd werd. Dit gebeurde zo'n tweeënveertig jaar na zijn dood en zijn familie was altijd erg emotioneel wanneer het grote verlies van een zoon en broer besproken werd.*<sup>16</sup> Ze kon het graf van haar zoon nooit bezoeken. De afstand was te groot en de reis te duur. Schuberts jongere broer die ook dienst wou nemen, gaf een van zijn zonen Phillip als tweede voornaam in nagedachtenis van zijn gesneuvelde broer. Terry Phillip Schubert werd op een dag na 43 jaar later geboren dan zijn gesneuvelde oom.



Graf 27/D/9 op Tyne Cot Cemetery (MMP)